

de kracht van behulpzaamheid



Behulpzaamheid is anderen van dienst zijn. Kinderen die behulpzaam zijn, steken hun handen uit de mouwen als er iets gedaan moet worden en nemen rustig de tijd om naar iemand te luisteren als hij ergens mee zit. Als je iemand een plezier wil doen, kijk wat hij of zij nodig heeft en biedt je hulp aan zonder dat je iets terug verwacht. De kleine dingen die je voor elkaar over hebt, maken iedereen blij.

Je gaat vooruit, als je....

- 🌸 *spontaan helpt met opruimen*
- 🌸 *een klasgenoot helpt met zijn rekentaak*
- 🌸 *je broertje helpt met veters strikken*
- 🌸 *een fietser helpt die een lekke band heeft*
- 🌸 *je hulp aanbiedt met stoelen sjouwen*