

# de kracht van beleefdheid



Als je beleefd bent, heb je goede manieren. Beleefde kinderen groeten iemand die ze tegenkomen, zeggen 'dank u wel' als ze iets krijgen en staan op voor een ouder persoon. Door beleefd te zijn, breng je anderen niet in verlegenheid. Je toont respect en je laat zien dat je het belangrijk vindt wat iemand doet. Zonder beleefdheid kan je anderen beledigen. Ze worden kwaad omdat je voordringt of iemand telkens in de rede valt. Als je onbeleefd bent laat je merken dat anderen je niets kunnen schelen. Beleefdheid maakt het leven een stuk aangenamer.

Je gaat vooruit, als je....

- 🌸 *stil bent als de juf of de meester praat*
- 🌸 *de deur voor iemand openhoudt*
- 🌸 *'sorry' zegt als je per ongeluk tegen iemand op botst*
- 🌸 *iemand niet in de rede valt*
- 🌸 *iemand voor laat gaan*