

de kracht van eerlijkheid



Je bent eerlijk als je de waarheid spreekt. Als je oprecht bent en gewoon vertelt wat er gebeurd is. Eerlijke kinderen komen voor hun mening uit en tonen hun gevoelens. Eerlijkheid is de basis van alle deugden. Alleen met eerlijkheid is vooruitgang mogelijk. Wanneer mensen de waarheid verdraaien en elkaar voor de gek houden, dan kun je niemand meer vertrouwen. Zonder eerlijkheid wordt geen enkel probleem opgelost. Om eerlijk te zijn, heb je soms moed nodig. Misschien moet je een fout toegeven, iemand teleurstellen of corrigeren. Wanneer je dat met tact doet, dan zal de waarheid uiteindelijk boven water komen.

Je gaat vooruit, als je....

- 🌸 *de waarheid spreekt als de leraar vraagt waarom je te laat bent*
- 🌸 *niets uit de supermarkt pikt, ook al vind je het verleidelijk*
- 🌸 *een fout toegeeft*
- 🌸 *niet vals speelt met knikkeren*
- 🌸 *je mening durft te geven*