

# de kracht van moed



Je bent moedig als je volhoudt, ook al vind je iets eng. Kinderen die dapper zijn, overwinnen hun angst als ze bijvoorbeeld een spreekbeurt moeten houden of iets willen melden dat fout is gegaan. Ze komen op voor een klasgenootje dat gepest wordt en zeggen 'nee' tegen iemand die iets verkeerd van ze wil. Volwassenen kunnen kinderen door ze aan te moedigen. Ze zeggen dat je iets goed hebt gedaan of ze geven je een klopje op je schouder. Dat is een fijn gevoel, want moed doet goed!

Je gaat vooruit, als je.....

- 🌸 *opkomt voor iemand die wordt uitgescholden*
- 🌸 *voor het eerst van de duikplank springt*
- 🌸 *toch vraagt of je mee mag doen met touwtje springen, ook al ken je die kinderen niet*
- 🌸 *zegt wat je van iets vindt ook al word je uitgelachen*
- 🌸 *rustig blijft als je niet mee mag doen.*