

de kracht van vertrouwen



Vertrouwen is er vast in geloven dat je alles kunt leren: van de duikplank springen, een werkstuk maken of skelteren. Eigenlijk vertrouw je de hele dag op anderen. Je rekt erop dat thuis het eten klaar staat en je gaat ervan uit dat de school op tijd begint. Kinderen die vertrouwen, gaan door - met vallen en opstaan - tot het uiteindelijk lukt. Soms zijn er problemen. Je wordt ziek of je haalt een slecht cijfer. Als je vertrouwen hebt dan ga je ervan uit dat alles goed komt. Vertrouwen helpt je dan om de moed niet te verliezen.

Je gaat vooruit, als je...

- ✿ *ervan uitgaat dat je vrienden kan maken*
- ✿ *rustig dóór gaat ook al lukt iets niet meteen*
- ✿ *niet bang bent om fouten te maken*
- ✿ *wacht tot een klasgenootje je spullen teruggeeft*
- ✿ *je er op vertrouwt dat je je zwemdiploma haalt*