

de kracht van vriendelijkheid



Als je vriendelijk bent, gedraag je je als een vriend. Je bent aardig voor andere kinderen ook al zijn het geen echte vrienden van je. Vriendelijke kinderen hebben belangstelling voor andere mensen en sluiten niemand buiten. Ze zullen niemand pesten of uitschelden en niet over elkaar roddelen. Vriendelijkheid maakt dat alle kinderen graag naar school gaan.

Je gaat vooruit, als je...

- 🌸 *een nieuw klasgenootje vraagt om bij je te komen spelen*
- 🌸 *weigert om iemand te pesten*
- 🌸 *belangstelling hebt voor kinderen ook als die er anders uitzien*
- 🌸 *glimlacht tegen een verlegen kind*
- 🌸 *'Oké', zegt tegen iemand die vraagt of hij mee mag voetballen*