

Les 1 'Vriendelijk zijn' (OB)



max. 7 min.

Beer wil honing

Beer is het zat om alleen brood met pindakaas te eten. Hij wil honing. Maar hoe kom je daaraan?

Het is warm. raaf, haas en beer zijn al twee dagen onderweg naar de groentetuin om verse groenten te halen voor de groentesoep.

'Poeh,' zucht raaf, 'even stoppen.' En hij neemt een bad in een klein plasje water. Het water spettert alle kanten op. Haas gaat lui onder een boom liggen en begint luidruchtig aan een wortel te knagen.

Beer begint ook trek te krijgen in iets lekkers. 'Ik wil vandaag iets zoets', denkt hij, 'want iedere dag brood met pindakaas, daar word ik niet goed van.' Somber sjokt hij naar een klein meertje.

Opeens blijft hij stokstijf staan. Hij spitst zijn oren. 'Stil jongens, ik hoor gezoem,' fluistert hij. Beer sluipt een paar passen richting het gezoem. 'Waar gezoem is daar zijn bijen,' denkt hij. 'En waar bijen zijn, daar is... honing!'

Dan staat beer plotseling voor een holle boom. Bijen vliegen af en aan. 'Zie je wel! Als ik het niet dacht. Daar is het bijennest,' roept



hij hoopvol.

'Vooruit sukkels. Maak dat je wegkomt. Ik wil honing,' roept hij dreigend.

Beer gaat op zijn tenen staan en strekt zijn klauwen uit.

Voorzichtig tast hij in de holte van de boom.

Maar de bijen worden heel boos.

'Blijf met je poten van onze honing af, lelijkerd. Daar hebben we zo

ons best voor gedaan!’ krijsen ze. ‘Ja, ja. praatjesmakers. Ik zal jullie eens een lesje leren,’ gromt hij en met zijn scherpe nagels grist hij de honingraat open. Zijn hele klauw zit onder de honing.

‘Eindelijk, honing,’ juicht beer.

‘Lekker!’

Maar de bijen laten het er niet bij zitten. Ze zwermen uit als een donkere wolk en storten zich op beer. Ze vliegen in zijn oren, ze kruipen in zijn neus en zoemen zo hard als ze kunnen.

Beer niest en hij proest. ‘Au! Rotbeesten,’ gilt hij. ‘Hou eens op met dat gezoem!’ Wanhopig slaat hij om zich heen en ten einde raad springt hij in het meertje.

Even later kijkt hij beteuterd om zich heen. Twee dappere bijen zoemen om zijn kop. ‘Scheer je weg, lelijke beesten,’ snauwt beer en hij slaat met zijn klauw richting de bijen.

‘Beste beer,’ roepen de bijen, ‘je bent een beetje dom geweest. Je had het ook vriendelijk kunnen

vragen. Dan hadden we echt wel een beetje honing aan je gegeven. Maar zo gaan we niet met elkaar om.’

Beer schudt zijn vacht droog en gromt. ‘Wat bedoelen jullie daarmee?’

‘Nou, zoals ik het zeg. Als je graag iets wilt hebben, vraag het dan gewoon.’

‘Maar jullie geven het toch nooit,’ klaagt beer.

‘Dat denk jij! Maar als je het niet vraagt weet je ook niet of we het hadden gegeven. Wij zijn echt niet de kwaaiesten, hoor.’

‘Oké, ik begrijp het. Dus niet zomaar iets wegpakken maar eerst vragen.’

‘Precies, zo werkt het. Fijn dat je het snapt.’

De bijen maken nog een rondje om de kop van de beer. ‘Kom op, laten we gaan,’ zegt de ene bij tegen de andere. ‘Ik denk dat ze ons nodig hebben om het bijennest te repareren.’

Vragen over de inhoud

1. Beer heeft trek. Wat wil hij graag eten?

2. Wat hoort Beer opeens?

3. Waarom springt Beer in het water?



max.10 min.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De bijen zijn boos omdat beer hun honing wil afpakken. Wat kan je doen wanneer een ander kind iets wil hebben zonder het te vragen?

Eenvoudig filosofisch gesprek

Thema: wie kan het vaakst doen waar hij zin in heeft?

- Een koning
- Een beer
- Iemand die heel rijk is
- Een politieagent
- Een juf
- Spelende kinderen
- Een moeder of vader



max.10 min.

Vragen: Kunnen dieren doen waar ze zin in hebben? Is het leuk als je altijd kan doen waar je zin in hebt? Kan je op school doen waar je zin in hebt?

Liedje 'Vriendelijk zijn'



max. 5 min.

Refrein:

Vriendelijk zijn maakt ieder blij
Vriendelijk dat zijn wij.
Vriendelijk zijn maakt ieder blij
Aardig zijn.

Vriendelijk zijn wij voor elkaar
Nee, we doen niet naar
Vriendelijk zijn wij voor elkaar
Een mooi gebaar (*duim omhoog*)

Tussenstuk:

Ik aan jou
Hij aan haar
Complimenten
Geven we aan elkaar

Refrein herhalen

Tussenstuk herhalen

Refrein:

Vriendelijk zijn maakt ieder blij
Vriendelijk dat zijn wij.
Vriendelijk zijn maakt ieder blij
Aardig zijn.

La la la la



gezongen tekst



instrumentaal